

JANK01

Vaderlandsche geschiedenis Tijdperk tot omstreeks 't jaar 1000

*Geschiedenis van ons vaderland. Door J. Hoogwerf.
Koekbakkerij J. Jansse Wz. Rotterdam. 1924.*

78 pagina's vanaf het titelblad met 96 zwart-wit plaatjes om op te plakken op meegenummerde plaatjespagina's, plus een blad met topografische kaart achterin.
Prijs: f 1,-

Op de plaatjes verschenen voordat het boek geschreven was, staat als titel "Geschiedenis des vaderlands".

Kenmerken

Halfinnen kwartoalbum met beplakt voor- en achterplat en donkerbruine linnen rug met leerpersing. De achterzijde is blanco. De uitvoering komt overeen met de Verkade-albums van voor de crisis, met aparte plaatjesbladen met 6 plaatjes in een kader, plaatjesnummer erboven en titel eronder, en een koptekening en versierde beginletter bij elk hoofdstuk en een eindvignet. Bovendien heeft dit album voorin een topografische kaart ("Nederland omstreeks Chr. Geb.) met groene steunkleur, zoals in het album "Langs de Zuiderzee" (1914), en nog een achterin ("Nederland omstreeks 600"), en ook de uitvoering van de voorkant met afbeelding in een medaillon komt ermee overeen.

Achterop de plaatjes was aangekondigd dat het album bijschriften bij de plaatjes zou bevatten (zoals in de reclamealbums met "leerzame beschrijvingen"). De schrijver heeft echter gedegen doorlopende teksten geleverd, verdeeld in 7 hoofdstukken met een pakkende ankeiler. Alleen boven het begin staat een titel: "De hooge oudheid". De 96 stijve, helderwitte plaatjes "vervaardigd door een hoog bekwaam artist", zijn pentekeningen gedrukt in bruin.

De plaatjes met de titel "Geschiedenis des vaderlands" zijn ongesigneerd en zijn genummerd 1 – 96.

Inhoud

Uit de toegevoegde ondertitel en uit de eerste alinea blijkt, dat het de bedoeling was om de gehele vaderlandse geschiedenis van ruim 20 eeuwen te doorlopen. Een tweede album is helaas niet verschenen. Er is geen overeenkomst met het anonieme, veel droger geschreven eerste geschiedenisalbum van Hille, buiten het gedicht op pag. 11-12 in onvervalst Drents over de reus die het hunebed (reuzengraf) bouwde.

En nou zal 'k dan vertellen, hou
Mien vaor, 'n ventien, dat nooit lögt,
Mie zegt hef, dat één kerel dou
Zoo'n steenbult had bi 'n kander zocht.



De "Heer J. Hoogwerf, hoofd eener school te Rotterdam" is een boeiend verteller. Hij geeft al vertellend veel informatie over 1000 jaar geschiedenis in hoofdlijnen, doorspekt met anekdoten en verlucht met gedichten. In de tekst wordt verwezen naar de plaatjes. De hoofdstukken zijn globaal: de oudheid; komst van de Germanen rond 100 voor Christus; de godsdienst en rituelen van de ouden; de Romeinse tijd vanaf circa 50 voor Christus; de komst van de Franken en Saksen en de geschiedenis tot Pippijn de Korte (8^e eeuw); de tijd van Karel de Grote; de invallen van de Denen en de Noormannen en het verval van het rijk.

In de slotzin geeft de schrijver aan met een vervolg bezig te zijn: "Maar het licht daagde toch, al was 't langzaam. Dat zal 't vervolg leeren."

