

LEGE01

Patronen zegelalbum

Het Leger des Heils Patronen zegelalbum. Jongeliedenwerk Zegel-Album No.1. Amsterdam (1925)

12 pagina's met 36 opgeplakte zegels.

Dit zeldzame kleine zegelalbumpje is strikt genomen geen album met verzamelplaatjes van een bedrijf. Het is een uitgave van een religieuze instelling, vergelijkbaar met het pausalbum van de Kruisvaarders van St. Jan. Het boekje is gedrukt door de eigen drukkerij van het Leger des Heils in Amsterdam.

Op de binnenzijde van de omslag is een soort reglement opgenomen. Daarbij is vermeld "Zegelalbum No. 1". Er is echter geen vervolg bekend.

De jongelieden dienden wekelijks "een patroon in te leveren"; wat dat betekent is onbekend. Als dat gedaan werd, werd aan het einde van de maand een "patronen-zegel" uitgereikt. Het vergde dus drie jaar om het boekje vol te krijgen met 36 zegels. Het oudste ons bekende exemplaar is uitgereikt op 1 januari 1925.

Kenmerken

Klein albumpje van 11,5 x 14 cm, met 6 bladen geniet in een stijve kaff met gelakte linnen rug. De 12 genummerde pagina's bevatten een doorlopende tekst. Op elke pagina zijn in de tekst 3 kaders voor het inplakken van een zegel opgenomen.



De getande zegels van circa 28 x 40 mm zijn doorlopend genummerd van 1 – 36.

Zegel 14 op ware grootte

Deze zegel geeft een impressie van het "Achterbuurtswerk", waaraan in 1887 begonnen werd.

Inhoud

Het album beschrijft in kort bestek de geschiedenis van het Leger des Heils vanaf de geboorte van "onze geliefde Generaal, de stichter van ons Leger" in 1829 en eindigend in 1915. Alle zegels van goede druk kwaliteit vormen een illustratie bij een alinea van de tekst.

"Alzoo zult ge een kleine, geïllustreerde geschiedenis van het Leger des Heils bezitten, in welke melding wordt gemaakt van de voornaamste gebeurtenissen uit het leven van den Stichter."

"In 1886 bezocht de Stichter voor het eerst de Vereenigde Staten en Canada. Tweemaal achtereenvolgens, eerst door President Mc. Kinley en later door President Roosevelt, werd hij uitgenoodigd een zitting van den Senaat te Washington te openen met gebed." (zegel 20)



