

RUTH01

Nekkie Raf en Apie Snuif

Nekkie Raf en Apie Snuif. Uitgave Rutten's-Heck's Rotterdam. (1941-1942)

Matla stripkatalogus "NEKKI"

In de crisistijd gingen de bekende lunchrooms van Heck samen met de cafetaria van Rutten. De 24 wekelijkse afleveringen van dit stripverhaal werden uitgereikt in de lunchrooms, cafetaria en "bufetaria" van woensdag 22 oktober 1941 tot en met dinsdag 7 april 1942.

Kenmerken

Dit zeldzame album is de voorloper van de bekende inplakstrips Fiedelflier van Marten Toonder, uitgegeven door De SPAR in 1947-1949. Het bijbehorende album is eveneens uitgevoerd met een ijzeren spiraal. Het grote onderscheid is echter dat deze strips in zwart-wit zijn en die van De SPAR in kleuren.

Elk van de 24 afleveringen bestaat uit een dubbel blad, dus 4 pagina's met elk 2 plaatjes met daaronder de handgeschreven tekst in versvorm. Elke aflevering is op de eerste pagina voorzien van een kop, genummerd "Eerste Avontuur" tot en met "Vierentwintigste Avontuur", met een titel. Het boekje bevat geen bladen, maar gegomde plakstrips zoals de historische portretten albums van Ferwerda & Tieman. Het aantal plakstrips is veel groter dan het aantal bladen, namelijk 44. Mogelijk is het de bedoeling geweest de bladen afzonderlijk in te plakken. De plakstrips zijn te breed, waardoor de ongebruikte rand gemakkelijk aan de volgende vastplakt.

Op de binnenzijde van het voorplat is een getekende landkaart afgedrukt waarop de gehele afgelegde route met de 24 avonturen is aangegeven. Op de binnenzijde van het achterplat staat een lijst van alle cafetaria's en lunchrooms, en op de achterzijde het 'wapen' van de bierbrouwerij „De Zwarte Ruiter” van Rutten, omringd door de stadswapens van alle 11 plaatsen waar vestigingen van Rutten en Heck waren.

Inhoud

Dit stripverhaal is geschreven en getekend door Henk Kannegieter. (De stroken zijn vanaf het tiende blad gesigneerd H.K. of H. Kannegieter.) Kannegieter (1898 –1991), van oorsprong architect, maakte tussen 1930 en 1950 een groot aantal zwart-wit tekststrips, onder andere voor De Maasbode.

De simpele verhaaltjes zijn duidelijk bedoeld voor kinderen. De giraf Nekkie Raf en zijn vriend de aap Apie Snuif, reizen door een groot deel van Afrika en Europa, om uiteindelijk uit te komen in de dierentuin van Rotterdam.



Geheel naar de trant van die tijd (1941-1942) worden alle negers die ze tegenkomen afgeschilderd als wilden, menseneters en rovers.

Daar Jumbo niet in vrijheid leefde,
Maar voor zijn baas – een neger – beefde,
bracht hij ons naar dien zwarte knaap
(een verren neef van Snuif den aap).
Die wist niet of hij stond te dromen,
Toen hij ons daar zo aan zag komen.
Hij zei: „Haha, die vreemde snaken,
daar kon ik wel gehakt van maken.”

Als reclame voor deze uitgave werd een kleurig vouwblad verspreid waarvoor Kannegieter een speciale voorkant bedacht heeft. In de folder zat een bon waarmee het album besteld kon worden. Deze folder is even groot als de strips, maar bestaat slechts uit één enkel blad en het papier is van veel betere kwaliteit. Omdat de folder in het album past is die wel eens bij wijze van titelblad in het album ingeplakt.



Voorkant van de folder



Achterkant van de folder



Achterkant van het album

DE GOOI- EN EEMLANDER

Beste Kinderen!



R.M.

„NEKKIE RAF en APIE SNUIF”

in het 21e avontuur, waarin ze op een koe in Haarlem aankomen, hun reis voortzetten naar Zandvoort, om ten slotte in Rotterdam hun sonderlinge reis op een „seilkar” te beëindigen. Dit dolle avontuur wordt julle deze week gratis verstrekt, wanneer je komt smullen in onderstaande zaak, waar je ook het kleurrijke Inplakboek à 25 cent en aanvraagkaarten voor ontbrekende avonturen nog kunt krijgen.

Heck

Bufetaria

Kerkstraat 112,

HILVERSUM

