



Simon de Wit Grootwinkelbedrijf Zaandam

Midden 19^e eeuw begonnen Simon de Wit en zijn zuster een kruideniers-winkeltje in Zaandam. Dit werd het begin van de tweede grootste supermarktketen in Nederland, met uiteindelijk meer dan 150 winkels verspreid over het hele land. In 1972 brandde het distributiecentrum af, wat aanleiding was tot de verkoop van het familiebedrijf aan Ahold (Albert Heijn). In 1980 maakte Ahold een einde aan de naam Simon de Wit.

Simon de Wit heeft twee kleine gekartonneerde albums uitgegeven, beide gewijd aan de Olympische Spelen: "Nederlandsche Olympische Ploeg 1956" en "Nederlandse Olympische Ploeg 1960". De familie De Wit heeft daar een goede reden voor, namelijk dat directielid Simon de Wit (1912-1972) die in 1936 aan de Olympische Spelen in Berlijn deelnam als roeier, in 1952 en 1960 wordt geselecteerd als chef d'équipe van de zeilploeg.



Simon de Wit, chef d'équipe

In 1952 maakt sigarettenfabriek Van Kerckhof het eerste Olympische album na de Tweede Wereldoorlog. Van Kerckhof geeft voorafgaande aan de spelen fotoplaatjes uit van de sporters die vermoedelijk aan de spelen zullen deelnemen en een album met uitslagen van vorige spelen om de plaatjes in te plakken. Simon de Wit doet ongeveer hetzelfde voor de Olympische Spelen van Melbourne in 1956, maar veel bescheidener. Simon de Wit geeft in de winkels 70 dunne zwart-wit fotoplaatjes uit bij, iedere gulden aan boodschappen 1, en wat later een gekartonneerd boekje met beknopte informatie door de sportjournalist Klaas Peereboom om ze in te plakken. Er is ook één paginagrote foto opgenomen, niet geheel toevallig van een zeilboot.

Van Kerckhof was wat te snel geweest met zijn selectie van de Nederlandse ploegen; enkele sporters die op de plaatjes staan werden niet geselecteerd door het NOC, en enkele die wel geselecteerd werden staan niet op de plaatjes. Simon de Wit wacht wat langer zodat de selecties bekend zijn, maar niet lang genoeg; net voor het ter perse gaan van het boekje slaat het noodlot toe. Kort voor de spelen vindt de Hongaarse opstand plaats, die hard wordt onderdrukt door de Sovjet troepen. Enkele landen – Egypte, Libanon, Irak, Spanje en Nederland – weigeren om de Russen in sportwedstrijden te ontmoeten en als het IOC weigert om de Russen uit te sluiten, trekken zij zich terug. De Nederlandse ploeg wordt dus niet uitgezonden, maar de plaatjes zijn dan al uitgegeven en dus wordt ook het boekje nog uitgebracht. *"De zware training die de hierin opgenomen sportfiguren ondergingen om in de best mogelijke conditie te komen, rechtvaardigen dit volkomen"*, aldus Simon de Wit.

Cynisch genoeg winnen de Russen in Melbourne meer gouden medailles dan de Amerikanen.

Ook voor de volgende spelen in Rome in 1960 geeft Simon de Wit weer zwart-wit fotootjes, nu maar liefst 166, en een dikker boekje in hetzelfde formaat als het vorige met het beroemde klassieke beeld van de discuswerper op de voorkant. Dit boekje bevat niet alleen veel meer plaatjes maar ook meer tekst, geschreven door de sportjournalist Jan Blankers. De winterspelen in Squaw Valley begin 1960 hebben al plaatsgevonden als het boekje uitkomt en de uitslagen daarvan zijn erin opgenomen. Dit boek is verder geïllustreerd met 7 grote foto's en 2 halfgrote.

In 1964 wordt Simon de Wit chef de mission van de Nederlandse deelname. Het bedrijf is dan mede in handen van een investeerdersgroep, en de rol van de familie is dan meer op de achtergrond. Er komen geen nieuwe uitgaven meer.



SIWI01

Nederlandse Olympische Ploeg 1956

Nederlandse Olympische Ploeg 1956 met voorwoord en tekst van Klaas Peereboom. Ter herinnering aan de Olympische ploeg 1956 uitgegeven door Simon de Wit N.V. 1956.

14 ongenummerde bladen met 70 kleine plaatjes en 1 grote plaat om in te plakken.

Na het voorwoord van Peereboom is een korte noot van Simon de Wit opgenomen, waarin gesteld wordt dat de deelname aan de spelen om "bekende redenen" niet is doorgegaan maar het boekje toch is uitgebracht. Zie verder de inleiding.

Kenmerken

Gekartonneerd inplakalbum van 17 x 24,3 cm met glossy omslag met 2 nietjes in de vouw. Er is een ecru papiersoort van goede kwaliteit gebruikt. De bladen zijn in groen bedrukt. Vanwege het kleine formaat was het niet nodig de tekst in kolommen te zetten. Er zijn aparte plaatjesbladen met een bladkader en 3 tot 6 plaatjes in variabele verdeling. De foto's van de ploegleiders zijn bij de tekst opgenomen.

Na het titelblad en een blad voorwoord is op de vijfde pagina een grote karikatuur met tekst opgenomen van de chef de mission. Daarna volgen hoofdstukjes per tak van sport met een korte inleiding en/of overzicht met daarbij alle bijbehorende foto's. Boven elk hoofdstuk is

een getekende impressie van die sport afgedrukt. De illustrator is niet vermeld, maar de tekening op pagina 5 doet vermoeden dat het Burki is.

De plaatjes van 46 x 64 mm met een witrand zijn meest staande portretten, maar ook een actiefoto's waaronder ook liggende. Op de achterkant staat Olympiade 1956 en klein onderaan het nummer van het plaatje.

Inhoud

De takken van sport waren: waterpolo, zwemmen, zeilen, hockey, atletiek (oude spelling), wielrennen en kleiduivenschietsen. De winterspelen en "gymnastiek" (turnen), kanoën en roeien, schermen, worstelen en boksen worden niet genoemd. En zoals altijd valt er over "sportiviteit" van mening te verschillen:

De Olympische geschiedenis van het Nederlandse waterpolo is kort, maar zeer eervol. Bij de Olympische Spelen van 1948 in Londen werd Nederland derde, achter Italië en Hongarije, in 1952 te Helsinki brachten onze spelers het weliswaar niet verder dan de vijfde plaats, maar dit werd voor een zeer groot deel veroorzaakt door het feit, dat een ten onrechte toegekend Joegoslavisch protest na de wedstrijd Nederland - Joego-Slavië onze spelers deprimeerde.

*Plaatje 70
Simon de Wit was niet de enige deelnemer afkomstig uit het grootbedrijf. Onze nationale kleiduivenschutter was G. Jurgens, een telg uit het beroemde botergeslacht dat de multinational Unilever heeft voortgebracht.*



SIWIO2

Nederlandse Olympische Ploeg 1960

Nederlandse Olympische ploeg 1960 door Jan Blankers. Ter herinnering aan de Nederlandse Olympische ploeg 1960 uitgegeven door Simon de Wit N.V. 1960.

24 ongenummerde bladen met 160 kleine, 2 dubbele en 7 grote plaatjes om in te plakken.

Kenmerken

Gekartonneerd inplakalbum van 17 x 24,3 cm met glossy omslag met 2 nietjes in de vouw. Er is een ecru papiersoort van goede kwaliteit gebruikt. De tekst is in zwart gedrukt met de steunkleur lichtblauw voor de onderdeeltitels en de onderschriften bij de plaatjes. De tekst is weer niet in kolommen gezet, maar de tekstbreedte is verkleind en de foto's van de "chefs" zijn in de marge naast de tekstkolom gezet. De foto'tjes zijn kleiner dan van het vorige album, slechts 38 x 50 mm, zodat er 12 plaatjes op een pagina passen.

Na het titelblad en het voorwoord begint de tekst op de vierde pagina met een op de OS 1960. Daarna volgen de onderdelen met steeds een kop, een beschouwend deel en de uitslagen van 1956, c.q. de uitslagen van de winterspelen 1960 in Squaw Valley die aan het begin van het jaar al hebben plaatsgevonden, met 1 tot 3 pagina's bijbehorende foto's.

In dit album zijn 7 grote illustratieve foto's opgenomen, en bij het favoriete onderdeel Zeilen, geleid door Simon de Wit zelf, bovendien nog twee actiefoto'tjes van dubbel formaat. Om het extra ingewikkeld te maken zijn de plaatjes in 15 series verdeeld en zijn de plaatjesnummers willekeurig over het boek verspreid. Serie- en volgnummer staan achterop het plaatje en in de inplakruimte.



OP DE PEDALEN

Inhoud

In dit album is het hele scala aan sporten waaraan Nederland deelnam opgenomen, te weten: schaatsen, atletiek (nieuwe spelling van 1958), gymnastiek, hockey, zeilen, kanoën en roeien, zwemmen met verreweg de meeste deelnemers, schermen, worstelen en boksen.

