

SPAR01

Fiedelflier in het land zonder tovenaars

Marten Toonder Studio's. Tekenaar Ben 't Klooster. (1947/48).

Matla stripkatalogus "FIEDE"

16 bladen en 30 genummerde strips om op te plakken.

De 1.500 Spar kruideniers hebben van 23 oktober 1947 tot mei 1948 wekelijks een krantenpapier strip met gekleurde afbeeldingen cadeau verstrekt bij de boodschappen. Na een aantal maanden is daarbij een album uitgegeven, geproduceerd door zeepfabrikant De Haas & Van Brero.

Op de binnenzijde van het voorplat, op de achterkant en op elke pagina is een reclame voor de producten van de zeepfabrikant afgedrukt. De strips zijn in oplagen van 300.000 verspreid, maar complete albums van dit eerste deeltje zijn toch redelijk zeldzaam omdat het album pas na een aantal maanden verscheen.

Kenmerken

Dit stripalbum voor de jeugd is uitgevoerd als oblong boekje, papiermaat 26 x 17,5 cm, gebonden met een ijzeren spiraal met dunne kartonnen voorkaft en dikke achterkaft. Het eerste blad bevat alleen een soort voorwoord: "En hier is nu het album waarin de vervolgen van het verhaal van Fiedelflier geplakt kunnen worden. Een mooi album niet waar!". Op de volgende 15 bladen zijn aan weerszijden alleen hoekjes afgedrukt waartussen de strips, een per pagina, ingeplakt konden worden, en onderaan steeds de naam van een product van De Haas & Van Brero.

Op de strips die eruit zien als een pagina van een slap oblong stripboekje, met een strook plaatjes en daaronder de tekst in twee kolommen, staat bovenaan groot de naam van het verhaal en het nummer van de strip. Het nummer staat ook nog eens in het linker plaatje. Op enkele strips is in een plaatje "COP. MARTEN TOONDER STUDIO'S" afgedrukt en – wat zeer ongebruikelijk is – in handschrift de naam van de tekenaar Ben van 't Klooster (zie pagina 3 hierna).

Na het eerste verhaal van 26 strips met dezelfde titel als het boekje, is nog een kort verhaaltje van 4 strips toegevoegd, "Fiedelflier en het bos zonder vreugde". Deze zijn doorgenummerd No. 27 – No. 30 (zie pagina 3).





SPAR02

Fiedelflier in het land zonder vreugde

Marten Toonder Studio's.
Tekenaar Ben van 't Klooster.
(september 1948 – maart 1949).

Matla stripkatalogus "FIEDE"

14 bladen en 26 genummerde kleurenstrips om op te plakken.

Al kwam het eerste boekje te laat, de strips en het album waren een groot succes. Daarom kwam er snel een vervolg dat vanaf september 1948 uitgegeven is, nu meteen met het album. Hier was de zeepfabriek niet bij betrokken.

De voorplaat van dit boekje bevat een onbedoelde visuele grap. Bij oppervlakkige lezing, vooral door kleurzwakke mensen, staat er "Fiedelflier in het land zonder V E G E", een grote concurrent van Spar. Kennelijk werd dit toch niet gewaardeerd; op de bijdruk (met een kleine oplage) is de kleur van de gele letters vervangen door oranje; zie de volgende pagina.

Kenmerken

Dit boekje is grotendeels op dezelfde wijze vormgegeven als het eerste, alleen nu met slappe achterkaft. Ook ontbreekt de zeepreclame; onderaan elke pagina staat reclame voor Spar. Ook dit boekje heeft op de eerste pagina een soort voorwoord: "Hij is terug, Fiedelflier!", waarin aangegeven is wanneer de eerste reeks strips uitgegeven is.

Het eigenlijke verhaal "Fiedelflier in het land zonder vreugde" begint bij strip 5. Het wordt voorafgegaan door een kort verhaaltje van 4 strips die de ondertitel hebben "(IN HET STADJE ZONDER TIJD)", dat zich juist in een land vol vreugde afspeelt, namelijk Holland dat op dat moment het vijftigjarig regeringsjubileum van de koningin viert waarop de overdracht van de troon volgt. Dit aparte hoofdstukje is kennelijk toegevoegd om op de troonswisseling op 4 september 1948 in te kunnen gaan.

No. 1 FIEDELFLIER IN HET LAND ZONDER VREUGDE (IN HET STADJE ZONDER TIJD)



Op een van zijn zwerftochten ontmoette Fiedelflier eens een reizend koopman, afkomstig uit een klein land aan de zee. Het was een vrolijke baas, die zich zelf graag hoorde praten en met zijn verhalen bij Fiedelflier juist aan het goede adres was. Hij vertelde van kersbomen, vol rijpe, zoete vruchten, die zo maar langs de wegen stonden. Van molens, die het goudgele koren tot meel maalden. Van de velden met duizenden tulpen in alle kleuren, die je maar kon bedenken. Van de koeien, de melk en de kaas. „Wil je wel geloven," zuchtte de koopman, „dat ik heimwee krijg nu ik je dit allemaal zit te vertellen?" Zo mijmerend verhaalde hij van de goede, oude vorstin, die in zijn land regeerde en die nu zo oud en moe was geworden, dat zij wilde aftreden. „Ja, mijn jongen, vijftig jaren heeft zij mijn goede land bestuurd. Je snapt, daar maken we een feest van dat klinkt als

een klok! Na het feest treedt zij af en wordt haar dochter tot Koningin gekroond. Dan beginnen we weer van voren af aan en we zullen de zweefmolens laten draaien tot ze uit elkaar vallen!" Fiedelflier, die met schitterende ogen had zitten luisteren, vroeg de koopman of hij niet met hem mee mocht naar dat gelukkige land. „Wel zeker, maatje!" had deze geantwoord en samen waren zij naar de haven gestapt. Met een snel schip vertrokken zij naar de hoofdstad en reeds enkele weken later voeren zij een grote haven binnen. Een sloep werd uitgezet en een van ongeduld popelende Fiedelflier voor de feestelijk versierde stad tegemoet!

De verdere avonturen van Fiedelflier de volgende week bij Uw Spar-Kruidenier.



De voorkant van het tweede album met de aangepaste kleur van de "vreugde"-letters.

Een door Ben van 't Klooster bovenin het linker plaatje gesigneerde strip.

No. 16 FIEDELFLIER IN HET LAND ZONDER VREUGDE. No. 16

16

de arme man er mager en zwak uit! Hij moest ook al heel oud zijn. Fiedelflier keek nog eens rond en ontwaarde hier en daar korsten brood, sommige afgeknagd door muizen. Ook stond er een waterkruik. „Het moet een gevangene zijn,” dacht de kleine zanger. „Wat zou hij hebben gedaan?” Hij deed nog een paar stappen naar het bed en luisterde weer. Nu verstond hij iets! „Baard, baard, valse baard, valse baard...” Fiedelflier boog zich over de oude man heen en luisterde oplettend. Zacht gefluisterde woorden ving hij op en plotseling schoot hij overeind, met een vreemde blik in zijn ogen. Een merkwaardig idee was plotseling in zijn hoofd opgekomen. Als dit allemaal eens iets te maken had met de roofpartijen?

De verdere avonturen van Fiedelflier de volgende week bij Uw Spar-Kruidenier.

Dit is **FIEDELFLIER**
VAN DE SPAR-KRUIDENIER!



Voor Uw kinderen!
Van 23 October af ligt er een verrassing voor de kinderen bij Uw Spar-kruidenier klaar.
Fiedelflier in het land zonder tovenaars.
Een spannend kinderverhaal, uitgevoerd in prachtige kleurendruk. Een avonturenverhaal, waarvan ieder kind en iedere ouder zullen genieten. Bovendien verschijnt er binnenkort een album, waarin de losse Fiedelflier-afleveringen geplakt kunnen worden. Het geheel woedt een boek van blijvende waarde. Denk erom, ga even naar Uw Spar-kruidenier en vraag hem ernaar. Hij geeft U graag alle inlichtingen.

DE SPAR
ORGANISATIE VAN ZELFSTANDIGE KRUIDENIERS

Advertentie met de aankondiging van de nieuwe uitgave in de regionale dagbladen op 20 oktober 1947.