

VIVO Kruidenierswinkels



VIVO is het acroniem van Vrijwillige Inkoop en Verkoop Organisatie. Het was dus geen grootwinkelbedrijf maar een (inkoop)organisatie met aangesloten zelfstandige winkels zoals Spar en Centra en tegenwoordig C1000. Bijzonder aardig aan het hierboven afgebeelde oorspronkelijke logo is, dat het wapen mede wordt gevormd door de bekende ouderwetse kruideniersweegschaal. Eind vijftiger jaren is dit logo gemoderniseerd, zoals hieronder te zien is. VIVO is opgegaan in Super de Boer en vervolgens verder in Jumbo et cetera.



Een VIVO buurtwinkeltje in Amsterdam rond 1960.

VIVO kwam eind 40er jaren met een verrassing die doet denken aan het eerste plaatjesboekje van Van Nelle, namelijk een simpel plakboekje over kabouters met 12 afscheurplaatjes, "Slimpie's avonturen in het land van Koning Vivo". Dit boekje heeft de ondertitel "Slimpie op stap" en achterin staat "Tot de volgende keer". Het was dus kennelijk de bedoeling om meer deeltjes uit te brengen. Dat is niet gebeurd en dit ene deeltje is zeldzaam. Een mogelijke verklaring is dat VIVO werd afgetroefd door Spar die van 1947 tot 1949 wekelijks een mooie gekleurde strip van Marten Toonder weggaf.

Mogelijk als reactie op Spar komt VIVO rond 1950 met een nieuwe sprookjesactie, de "VIVO Sprookjesclub". Net als Spar geeft VIVO gekleurde blaadjes met een afbeelding en tekst eronder weg. Er komt geen album bij maar een eenvoudig blanco schriftje met een etiket om er voor op te plakken. Het eerste sprookje van 12 blaadjes is Doornroosje. En weer blijft het bij dit ene deeltje dat zeer zeldzaam is. Dit is weliswaar niet echt een album, maar het is zo bijzonder en zeldzaam dat we het toch behandelen.

In 1965 begint VIVO een uitgeverij van stripboeken die bij de boodschappen gekocht konden worden voor slechts een kwartje. Tot en met 1971 verscheen elke maand een boek, 55 delen Prins Valiant en 16 delen VIVO Helden serie. In de 70er jaren brengt VIVO nog twee grote gekartonneerde plakboeken uit van T.V.-series, "Eucalypta brouwt het weer" door Jean Dulieu en het T.V. Zegelalbum met zegelplaatjes van T.V.-series.



VIVO01

Slimpie's avonturen in het land van koning VIVO

Slimpie's avonturen in het land van koning VIVO – Slimpie op stap. (VIVO kruideniers), (1947?)

8 ongenummerde pagina's zonder titelblad, met 12 afscheurplaatjes om in te plakken in de tekst.

Dit boekje heeft als ondertitel "Slimpie op stap", en op de binnenzijde van het achterblad staat: "TOT DE VOLGENDE KEER". Er waren kennelijk nog meer avonturen gepland, maar er zijn geen volgende deeltjes verschenen.

Kenmerken

Simpel plakboekje onder A5 formaat van drie dubbele blaadjes inclusief de omslag en twee nietjes in de rug. Het vertoont enige overeenkomsten met het simpele plakboek van Thea Top uit de zelfde tijd, uitgebracht door Schilte koffie en thee (ca. 1948). Het boekje is van veredeld krantenpapier, dat gelukkig niet sterk verzuurt. Het verhaaltje zowel als de plaatjes zijn anoniem.

Kennelijk is de tekst in de beschikbare 8 pagina's geperst. Het verhaaltje loopt ononderbroken door zonder witregels o.i.d. en de aangegeven ruimte voor de plaatjes is veel te klein.

Achterop het voorblad kon de zelfstandige kruidenier zijn eigen stempel zetten, zoals het voorbeeld hieronder.

De afscheurplaatjes van 90 x 66 mm, van hetzelfde papier als het boekje, zijn gedrukt in twee kleuren (bruin en blauw) zoals kort na de oorlog in diverse jeugdalbuns voorkomt. Ze zijn in een bovenhoek van de afbeelding genummerd van 1 – 12. De achterkant van de plaatjes is blanco.

Het geheel doet sterk denken aan de commerciële plakboekjes van Uitgeverij Helmond in en kort na de oorlogsjaren.



Inhoud

Dit slecht geschreven verhaaltje dat staccato verteld wordt zonder duidelijke overgangen en indeling, mogelijk om ruimte te sparen, gaat over kabouter Slimpie. Op weg door het bos hoort Slimpie dat de heks bezig is koning VIVO te vergiften. De heks ontdekt hem en sluit hem op in de kelder, waarna ze het plan uitvoert. Slimpie wordt bevrijd door een specht die de deur open hakt, hij haast zich naar de koning met een tegengif en hij wordt beloond met twee grote zakken vol gouddukaten. "Die dag zal Slimpie nooit vergeten."



Plaatje 1 op ware grootte.

== Slimpie OP STAP ==

Slimpie is op weg naar Roodmutsenstad om daar een drankje te halen voor een konijntje. Het is een verbazend lange tocht door het bos. Slimpie heeft voldoende boterhammen meegenomen. Eindelijk komt Slimpie bij een knoestige iep en dan is het alsof alle vogels ophouden met fluiten. Slimpie weet wat dat betekent: Hij is in de nabijheid gekomen van de hut van de bosheks. Bang wil hij niet zijn, maar toch bevangt hem een vreemd gevoel. Hij gaat op zijn tenen lopen en kan niet nalaten om de hut te besluipen.

VIVO02

VIVO Sprookjesclub – Doornroosje

Schriftje met opgeplakt etiket en 12 ingeplakte verhaaltjes-blaadjes.

Het is niet duidelijk of het schriftje ook door VIVO speciaal bij de sprookjesbladen is uitgegeven, maar het is wel aanmerkelijk omdat de bladen van het schriftje en de inplakbladen van precies hetzelfde papier zijn.

Kenmerken

Het plakboekje van A5 formaat is een eenvoudig schriftje met slappe kaft en een nietje in de rug, met 10 volledig blanco blaadjes. Hierin kunnen 20 verhaaltjesblaadjes geplakt worden, maar het enige uitgegeven sprookje, Doornroosje, bestaat uit slechts 12 blaadjes. De laatste 4 bladen van het schriftje blijven dus aan beide kanten leeg (tenzij de middelste bladen zijn verwijderd).

Alle 12 blaadjes van het sprookje Doornroosje hebben hetzelfde uiterlijk. Op de bovenste helft is een afbeelding uit het verhaaltje geplaatst en op de onderste helft een even groot blok bijhorende tekst van het verhaaltje. Daar is een lichtgroene achtergrond omheen gedrukt. Midden bovenaan staat de titel DOORNROOSJE en het bladnummer, en links onderaan staat in kleine lettertjes VIVO SPROOKJESCLUB.

Inhoud

De afbeeldingen zijn waterverfschilderingen die goed passen in de vijftiger jaren. Dit is geen amateurwerk zoals het boekje van Slimpie, maar hier is een professionele studio aan het werk geweest. Ook de verteller is professioneel, zodat de tekst nu nog goed leesbaar is en aan kinderen kan worden voorgelezen.



Het eerste blad van Doornroosje – het groene deel – opgeplakt op een blaadje van het schriftje.

Helaas is dit het enige sprookje dat uitgegeven is.

**Bij de VIVO ligt
een verrukkelijk boek
voor Uw jongens
op U te wachten**

Iedere maand 32 pagina's in prachtige kleuren, vol avonturen uit de tijd van ridders en toernooien.



25 ct



Wéér heeft Uw VIVO-kruidenier een extra attractie. Bij aankoop van f 5.- krijgt U voor één kwartje een prachtig, kleurrijk avonturen-stripverhaal. Van nu af aan elke maand een nieuw deel in de boeiende serie van Prins Valiant. Bij de VIVO-kruidenier krijgt U die attracties terwijl U toch zeker bent en blijft van de kwaliteit van zijn artikelen. Want de VIVO-kruidenier verkooft de echte merkartikelen.



Nr. 23 - 5